

Forskellige data om slægten Moes.

Samlet af Søren Moes, Køge, 1997

Efterfølgende data har jeg fået fra Thomas' farfar (Henry Larsen, Himlingøje), som har noteret oplysningerne fra arkiverne på Vallø Stiftskontor. (?)

Vildtforlægger og Dyrevogter, senere skovfoged

Peder Pedersen Moes, født i Sundeved sogn Slesvig, kom i Dyrehavehus d. 5/9 1837 fra Herfølge sogn, død d. 21/3 1851 af lungebetændelse, 49 år gammel, begravet d. 28/3 1851 på Vallø Stifts kirkegård.

Gift med

Dorthe Elisabeth født Andersen i Sundeved sogn Slesvig, kom i Dyrehavehus d. 5/9 1837 fra Holsten, død d. 27/4 1884, 78½ år gammel, begravet d. 2/5 1884 på Vallø Stifts kirkegård.

Deres børn.

Carl Pedersen Moes, født d. 30/1 1838, døbt d. 29/5 1838, konfirmeret d. 18/4 1852.

Hans Pedersen Moes, født d. 9/10 1839, døbt d. 17/11 1839, konfirmeret d. 21/4 1854. Rejser til København d. 6/6 1854.

Marie Elisabeth Pedersen Moes, født d. 1/4 1842, hjemmedøbt formedelst sygdom d. 19/4 1842, død d. 20/4 1842, begravet d. 24/4 1842 på Vallø Stifts kirkegård.

Ferdinand August Pedersen Moes, født d. 2/6 1843, døbt d. 24/7 1843, konfirmeret d. 11/4 1858.

Frederik Casper Pedersen Moes, født d. 26/2 1846, døbt d. 24/5 1846, konfirmeret d. 30/9 1860.

Christian Peder Pedersen Moes, født d. 12/1 1851, døbt d. 28/3 1851, konfirmeret d. 8/4 1866.

Efterfølgende data er indsamlet af familien og nedskrevet af Louise Moes Højbjerg (moster "Visser"), Hinnedrup, juli 1990. Materialet er indsamlet af hvad vi havde af oplysninger på dette tidspunkt.

Jeg har fået det af moster "visser" og jeg har skrevet det af efter mosters papirer.

Slægten Moes i Østsjælland, et hundrede års minde.

(Sørens kommentar: Kilden er Østsjællands Folkeblad nr. 135, Lørdag den 7. marts 1931. - Jeg har kopieret artiklen og indsat den efterfølgende.)

Det er nu - efter oplysning hos familien - 100 år siden stamfaderen til slægten her i østsjælland, skovfoged Peter Petersen med tilnavnet "Moes" ankom her til egnen og blev skovfoged ved Vallø Dyrehave, Purlund (Pogelund) og Billesborgskoven, med bolig i det lille skovfogedhus ved Kavalergården.

Peter Petersen er født i byen Blous, Ullerup sogn i Sundeved, og da hans hjem lå ved siden af en mose, tog han senere tilnavnet "Moes". Allerede fra barndommen havde Peter lyst til jagt og skovvæsen og kom alt som ungt menneske til Augustenborg på Als, hvor han under selve hertug Christians overtilsyn lærte forstvæsen og blev især en dygtig og sikker skytte; men det kunne heller ikke undgås, at han indsugede lidt af den slesvig-holstenske ånd, som luften ved Augustenborg var fyldt med.

Medens Peter Moes opholdt sig der som ung jæger, havde han gjort nærmere bekendtskab med en smuk bondepige Elisabeth Andreasdatter [*Dorthea Elisabeth Andreasdatter*] fra Asbøl, en landsby der ligeledes ligger ved Sundeved; men da hendes fader, en myndig storbonde, fik nys herom, erklærede han, at en forbindelse mellem disse to kunne ikke ske, thi han ville ikke give sin datter til en fattig jægerkarl, der næppe kunne tjene brødet til sig selv, endsige til hustru og børn, men trods denne stærke og mægtige modstand vedblev de to unge at holde sammen og håbede på bedre tider og deres håb blev heller ikke beskæmmet, selv om de også måtte vente i år og dag.

Overførster baron Wedel Wedelsborg på Hegnetslund var den gang øverste myndighed over alle Vallø Stifts skove og samme baron var tillige en god ven af hertugen på Augustenborg og blev imellem indbudt til større jagter derovre på det smukke og frugtbare Als. Og ved disse besøg lagde baron Wedel mærke til og fattede interesse for den unge jæger Peter Moes og besluttede at hjælpe ham frem til en større virksomhed og dette skete i 1831, da pladsen som skovfoged ved Vallø Dyrehave, Purlund og Billesborgskoven var ledig og nu gjorde Peter Moes sig rejsefærdig og drog til Østsjælland og fik som alt fortalt bopæl i det lille skovfogedhus ved dyrehaven, og samtidig med dette gjorde Elisabeth Andreasdatter i Asbøl sig også rejsefærdig, og trods faderens modstand blev hun sin ungdomskærlighed tro og drog til sin fæstemand, hvor de så derefter holdt bryllup i deres fremtids hjem ved Vallø Dyrehave, og de to unge sønderjyder kom til at leve et lykkeligt samliv, så deres børn har forsikret, at de aldrig har hørt andet end gode og kærlige ord imellem dem.

Skovfoged Moes og hans kone blev afholdte folk på egnen og var altid til hjælp hvor der var nød på færde, og morsomme småhistorier fortaltes om dem i min barndom.

Således skete det, at når den gamle og næsten blinde overfører var med på klapjagt, hvor han næppe kunne skelne hjort fra hind, men alligevel fyrede bøssen af og når så et dyr faldt, råbte "var det mig Peter", svarede skovfogeden naturligvis pligtskyldig "jo, det var hr. baronen". Hvilket i høj grad glædede overføreren og morede jagtselskabet.

Som tidligere nævnt havde skovfogeden ved sit ophold på Augustenborg i sine unge dage indåndet en del af den slesvig-holstenske luft, men dette bar han ganske stille, så ingen endog af hans nærmeste omgivelser havde mindste anelse derom, måske han næppe slev, før oprøret stod for døren i 1848, men da brød det også frem en dag med kraft da skovfogeden opholdt sig i gæstgivergården på Vallø. Det kunne let have bragt ham fortrædeligheder, om han ikke havde været den afholdte mand, som han var. Derfor vakte det også almindelig sorg på Vallø-egnen, at han allerede i sin kraftige manddom blev syg og døde. Provst Storm holdt en meget bevæget tale i Vallø Slotskirke.

I deres ægteskab var der født 5 sønner, den ældste Peter lærte handelen og var i mange år urtekræmmer på Kultorget i København.

[Iflg. Folketælling hedder Peter: Hans Petersen Moes og 2 år yngre end Carl Petersen Moes]

Den næstældste, der hed Karl lærte forstvæsen og var i mange år forstassistent og boede i Ganneskov ved Karise.

Den tredie i rækken var Ferdinand, der lærte tømrerhåndværket og i flere år var tømrersvend hos tømrermester P. Hansen, der boede først ved Jægergården og siden ved Vedskølle skole, men fik siden egen virksomhed ved Lilleskov i Sædder.

Frits blev skovrider på Nysø ved Præstø.

Og den yngste Kristian Moes blev skovfoged i Almisse vænge og var i flere år sognerådsformand i Enderslev-Vråby kommune.

De fire er døde. Kun tømrermester Ferdinand Moes lever endnu, som en glad og fornøjet gammel mand, der gerne vil fortælle om sine unge dage. Han plejes nu af sine to døtre.

På den lille kirkegård ved Vallø Slot ligger de to gamle sønderjyske skovfogedfolk begravede.

O. P. Jensen, Vallø Højskole.

[Jeg har indsat et par kommentarer i artiklen. Kommentarer, der var skrevet på en papirudgave som var efterladt af min mor Inge Marie Moes Larsen efter hendes død den 11. marts 2003]

"Visser" skriver de 5 sønners navne samlet her:

Karl Petersen Moes, født 1838

Peter (Hans) Petersen Moes, født 1840

Ferdinand August Moes, født 1843

Frits (Frederik Christian) Moes, født 1844

Kristian Pedersen Moes, født 1851

En kort beskrivelse af de fem brødre,

der alle er født i det lille skovfogedhjem ved Vallø dyrehave:

Deres far fik pladsen som skovfoged i 1831. Om ham og hans kone er der en udførlig beretning foran i artiklen "Slægten Moes i Østsjælland - et hundrede års minde".

Den ældste søn skulle der hedde Peter, men efter nærmere oplysning viser det sig at Carl Petersen Moes var den førstefødte, født i 1838. Han lærte forstvæsen og var i mange år forstassistent i Ganneskov ved Karise. Han blev gift med Emilie, som er født på Lolland i året 1838. Hun døde i 1940, så hun oplevede jo at blive 100 år.

Her vil jeg indflette et udklip fra avisen (Østsjællands Folkeblad) i anledning af hendes 100 års fødselsdag.

Torsdag den 14. Oktober (1938) fylder Fru Moes, Karise 100 år.

Fru Moes kan se tilbage på et langt liv og husker kong Frederik den sjettes regeringstid. Hun er født på Lolland, men tilbragte sin første ungdom i kongens København. Fra den tid husker hun tydeligt soldaternes triumf-indtog i byen efter krigen i 1848. Begejstringen kendte ingen grænser, og byen var smykket med blomster og flag. Selv sjaler og tæpper var hængt ud i vinduerne. Til gengæld var soldaternes hjemkomst i 1864 en sørgelig begivenhed. I stedet for med blomster modtoges de hjemvendte med hån. I denne krig blev fru Moes' mand taget til fange af tyskerne. Også kolera-året 1853 husker de 100 årige tydeligt, og hun fortæller om den voldsomhed, sygdommen rasede med, at hun en morgen handlede hos en købmand, der tilsyneladende var rask og frisk, men om aftenen blev båret ud af sit hus som lig.

Fra København flyttede hun til Boholte og styrede huset for sin fader, og efter sit giftermål med skytte Moes boede ægteparret ved Bregentved i fire år. Moes fik senere ansættelse som forstassistent ved Ganneskov.

Fru Moes var en dygtig og pligtopfyldende husmoder og værtinde, og mange unge piger lærte madlavning hos hende. I 1908 døde hendes mand, hvorefter hun bosatte sig i Karise hos datteren, fru Gundel. Her er hun gennem de mange år blevet plejet på det kærligste, og blandt andet kører fru Gundel hver dag en tur med hende. Foruden denne datter har fru Moes en søn, skovrider Moes, Rønnebæksholm, der hver uge kommer på besøg hos sin gamle moder. Endvidere er der en plejedatter, der er gift med en vestsjællansk proprietær.

Den gamle dames syn og hørelse er begyndt at svigte noget, men hun kan dog sagtens høre radio, og det er hende en stor glæde hver søndag at lytte til gudstjenesten. Når jeg er blevet så gammel, siger den 100 årige, skyldes det uden tvivl, at jeg og min mand hver aften gik i seng kl. 9 og altid levede spartansk. Hele familien forbereder sig på at fejre den gamle dame på højtidsdagen.

Dette lille udklip slut - beretning om familien følger.

Jeg skriver de tre børns navne her:

Otto 1866

Henriette 1871

plejedatter Marie 1887

Den første af de 5 sønner, forstassistent Carl Petersen Moes, født 1838, død 1908.
Gift med Emilie Moes, født 1838, død 1940.
Fik i deres ægteskab 2 børn og en plejedatter.

Søn Otto Peter Søren Moes.

Skovrider, født 19/3 1866, død den 19. august 1951.

Gift med Dagmar Mariette Lindegård-Knudsen, født den 3/11 1866, død den 2. marts 1937.

De fik 2 døtre og 1 søn:

Første datter: Elna Marie Emilie Moes, født 17. april 1900.

Anden datter: Gerda Henriette Moes, født 10. oktober 1901 i Rønnebæk ved Næstved, viet i Gråsten slotskirke til guldsmed Hans Chr. Gotthard (Hans far var stationsforstander i Gråsten fra 1921 til 1937). Hans Chr. Er født i Hovedgård, Ørslev sogn, Skanderborg amt, den 8. december 1897. Gerda Henriette var ansat som bibliotekar i Næstved i tiden fra ¼ 1920 til 1/10 1971, hvor hun afgik med pension.

Nr. 3 søn: Karl Egil, født og død i 1905, altså ikke 1 år gammel.

Datter Henriette Moes.

Født 25. juli 1871, død 13. juni 1963.

Gift med Johan Christoffer Gundel. Vi ved kun at han er død ung ca. 1895.

Der blev født en datter, der fik navnet Erna Gundel, født den 7. april 1893. Hun blev gift med snedker Thøger Neble, født 23. april 1892, død 18. marts 1938. De fik en søn, Karl Johan Neble, født 21. marts 1926, død 3. februar 1955. Han var gift med Ella Andersen. De fik en søn, som er født 25. februar 1952, døbt Jørgen Neble.

Plejedatter Marie Moes.

Født på Kultorvet i København, den 16. december ca. 1887.

Hun blev gift med propritær Dunner Rasmussen, Flinterupgård, Fuglede.

De fik 3 døtre og 2 sønner.

Igen et avisudklip:

Skovrider Moes fylder 80.

På fredag fylder Skovrider Otto Moes, Rønnebæksholm, 80 år og han passerer dagen i fin form, rank og spænstig som en yngling med et af Næstvedegnens få virkelige flotte fuldskæg bølgende ned over kravetøjet.

Skovrider Moes har altid været en rask mand både i ordets betydning angående helbred og med hensyn til vitalitet, flittig og dygtig som han altid har været.

Otto Moes uddannedes på Bregentved, hvor han blev nogle år, indtil han blev ansat ved Statsskoven. Men han vendte tilbage til Bregentved igen, denne gang som distriktsjæger fra 1892 til 1898. På Rønnebæksholm blev han ansat i 1899, og her forblev han, indtil han for et par år siden tog sin afsked. På godserne satte man altid megen pris på skovrider Moes, der pligttopfyldende og årvågent passede sit arbejde.

Han har altid været en ivrig jæger, og med krybskytter har han haft mange bataljer i sin tid. Skovrider Moes lever nu alene derude i sit hus ved Rønnebæksholm, der vil finde mange lykønskninger

vej derud på fredag, og gratulanterne vil møde en 80-årig, hvis mobilitet og intellekt siger sparto til de fleste 80-åriges, og en god jægerhistorie kan Skovrideren altid berette med megen lune.

Den næste af de 5 sønner er Peter, der var urtekræmmer på Kultorvet i København, han boede Frederiksborggade nr. 4. Efter folketællingslisten viser det sig, at han hedder Hans Petersen Moes, han er født i 1840. Han har været gift 2 gange. I det andet ægteskab blev der født en datter, men moderen døde i barselseng. Den lille pige kom straks i pleje hos før omtalte Emilie og Carl Moes, Ganneskov ved Karise. Hun blev døbt og fik navnet Marie Moes.

Om Hans Petersen Moes ved vi, at han har haft en købmandsforretning i Vemmetofte, og at ligger begravet i Vemmetofte.

Så er vi kommet til den tredje i rækken, Ferdinand August Moes, født den 2. juni 1843. Han blev den 15. maj ? gift med Marie Nielsen, Holtelandsgården i Enderslev.



Jeg vil også her benytte mig af et avisudklip:

(Sørensen kommentar: Kilden er Østsjællands Avis nr. 108 B, lørdag den 10. maj 1919. Artiklen har jeg kopieret og indsat efterfølgende)

Jubilæum.

Tømrermester Ferdinand Moes, Lilleskov Sædder, kan den 15. maj fejre et ret enestående jubilæum. Det er denne dag 50 år siden han begyndte den Tømrer- og Hjulmandsforretning, som han endnu driver.

F. Moes er søn af skovfoged og jæger P. Moes, Vallø. Han blev født den 2. juni 1843 i det gamle skovfogedsted ved Kavalergården. Der var i alt 5 sønner, hvoraf den ene døde som skovrider på Nysø. De to, der endnu er i live, er F. Moes Sædder og skovfoged Chr. Moes i Almissevænge. Ferdinand Moes kom efter sin konfirmation i tømrerlære i Køge. Efter at have udlært arbejdede han en del år som svend og aftjente sin værnepligt som infanterist i København. Han blev så den 15. maj 1869 gift med frk. Marie Nielsen, datter af gårdejer N. Jensen Holteland. Brylluppet stod på Gunderup, hvor Marie havde tjent i 7 år. Af sit herskab fik hun en hundrededalerseddél for tro tjeneste.

De flyttede ind i hjemmet ved Østerledskov (Lilleskov), hvor Moes endnu bor. F. Moes har altid været en virksom mand, altid først på pladsen, en dygtig håndværker og glad for sin gerning. Han har i samtlige 50 år været Tømrer på Gunderup under 4 forpagtere, samtidig med at han har passet sin før i tiden store forretning. Endnu er Moes, skønt snart fyldt 76 år, rask og rørig og passer sit arbejde fra morgen til aften med en udholdenhed, som gør mange unge til skamme, han mangler ikke arbejdsmod. Moes har altid været en god skytte og det hørte med til hans glade dage, når han om efteråret bliver inviteret med på jagterne i Vallø Stifts skove.

Der vil på højtidssdagen blive overrakt ham en smuk gave fra de mænd, som han arbejdede for. Vi vil håbe, at de år han endnu har tilbage, må blive lyse og at han til det sidste må kunne sysle i sit hjem og værksted.

Jeg vil lige bemærke, at gaven var en højrykket lænestol med sølvplade med indgraveret tak for lang og tro tjeneste.

Ferdinand Moes, født den 2. juni 1843, døde på Herfølge Sugeplejehjem april 1931. Han blev som før omtalt gift den 15. maj 1869 med Marie Nielsen Holteland, født i 1838, og hun døde i hjemmet ved Lilleskov den 18. december 1899. De blev begge to begravet på Sædder kirkegård. I ægteskabet blev der født fem børn, Vilhelmine, Louise, Peter, Christian, Alma.

Her er beskrivelsen af dem:

Vilhelmine Elisabeth Moes, født den 18. juni 1870. Døde den 11. juni 1940 på Herfølge sygeplejehjem. Hun var ugift og blev begravet på Sædder kirkegård.

Louise Marie Moes, født den 14. november 1872, døde den 7. december 1916 på Dr. Pers Klinik, Platanvej 22, Frederiksberg. Hun var ugift og blev begravet på Sædder kirkegård.

Peter Karl August Moes, født den 12. marts 1875, døde i Gug ved Ålborg i 1962. Han blev gift med Jensine (Illa). Hun var født den 4. september 1884 og døde den 8. september 1964. Der blev født 3 drenge, Edvin, Verner, Ove. De tog en plejesøn til sig, som blev døbt Poul Moes.

Her beskrivelsen af Peter og Illas 3 sønner:

- 1) Den første hedder Edvind Ferdinand Moes, født den 30/9 1912.
Gift med Ellen Sommer, født den 8/11 1912.
"Musse" og Edvind bor Kommenshaven 62, Birkholm, Herlev.
Her er født 2 børn:
Bente Moes f. 12/7 1945, gift med Hans Christian Rylander, f. 4/4 1939. De har to børn, Adam f. 23/4 1967, Troels f. 26/4 1969.
Carsten Moes f. 15/3 1947, gift med Jette Jensen f. 27/8 1946. De har en søn f. 15/9 1971.
- 2) Verner Christian Moes (Chris), født den 17/12 1914. Gift med (Tut) Torelille Kirsten f. den 8/8 1912, døde den 2/9 1971. Verner er kunstmaler og bor i Skørping.
- 3) Ove Reymund Moes født den 27/11 1919. Gift med (Søs) Petra f. d. 8/6 1916. De bor i Hadsund. De har ingen børn.

Niels Christian Moes, født i hjemmet ved Lilleskov den 23. juni 1877, gift med Katrine Knudsen, Ørsbjerg skovfogedbolig, hun døde i 1947. De ligger begge to begravet på Kerte kirkegård på Fyn. De fik 3 børn:

- 1) Anna Moes, gift med Laurits Greve, som nu er død. Anna bor i Årup. Der er ingen børn.
- 2) Marie Moes, gift med Hans Rasmussen. Der er ingen børn. De bor i Årup, Fyn. De har boet mange år i Ørsbjerg skovfogedbolig.
- 3) Hans Moes, skovfoged på Kalø, født den 30. marts 1913, gift med Margrethe Andersen, født den 13. marts 1917 (Grethe). Der er tre børn, Poul, Niels og Erik.
 - Poul Moes, født den 31/3 1943. Gift med Hella Thomsen født den 19/5 1945.
 - Niels og Erik Moes, tvillinger, født den 4/3 1945. Erik er gift med Charlotte Erna Møller, født 2/4 1944, de fik en pige Birgitte Moes, født den 30/5 1970.
Niels Moes er gift og bor ved Røde Mølle i Rold skov.

Alma Marie Moes, født i hjemmet ved Lilleskov den 19. juni 1881. Gift med Jørgen Knudsen, født i Ørsbjerg skovfogedbolig den 24. juli 1883. 5 børn.

Alma og Jørgen Knudsen døde begge to på Scheels hospital i Herfølge og ligger begravet på Herfølge kirkegård. Alma Marie Moes døde den 9. januar 1961. Jørgen Knudsen døde den 24. oktober 1962. Der var i deres ægteskab født 5 børn - Ferdinand, Poul, Marie, Knud, Louise.

Her følger beskrivelsen om dem:

- 1) Hans Ferdinand Moes Knudsen, født i Rold den 28. juni 1911, døde i Herfølge den 28. januar 1997. Gift med Petra Pedersen, født i Årup på Fyn den 15/3 1912, døde den 5/1 1947, begravet på Herfølge kirkegård. Der blev født to børn, Hanne og Mogens
 - Hanne Marie Knudsen, født den 18/6 1938, gift med Bent Rokdrejer. De bor i København og de har to børn, Lisbeth født den 9/11 1968 og Lars født den 8/2 1973.
 - Mogens Erik Knudsen, født den 21/1 1940, gift med Lis. De bor i Odense og har ingen børn.Ferdinands andet ægteskab med Gudrun Steen, født den 19/9 1916.
Med i ægteskabet kom Jesper Steen Knudsen, født den 11/10 1944. Han er gift med Jytte, født den 25/11 1941, og de bor i Køge.
 - Per Steen Knudsen blev født den 13/8 1952. Per er gift med Gerd og de bor i Endeslev.
- 2) Poul Christian Moes Knudsen, født i Rold den 27/11 1912, døde i Næstved den 8. november 1980. Poul blev gift med Inger Johansen, Tureby, Sjælland, født den 2/2 1916, døde i Næstved den 14/6 2005. De fik en dreng,
 - Bent Knudsen, født den 21/5 1946. Gift med Anne, født den 16/03 1948. De bor i Roskilde og de fik 3 drenge, Henrik født den 7/5 1973, døde i Stenløse den 3/5 2004, Søren født den 11/8 1977 og Anders født den 30/11 1986.
- 3) Inge Marie Moes Knudsen ("Nimmer") født i Rold den 15/8 1915, døde i Ballerup den 11/3 2003. Blev den 18/10 1942 gift i Sædder kirke med Axel Larsen, født i Alstrup på Falster den 30/3 1911, døde i Skovlunde den 3/10 2005. De bosatte sig i Egby ved Glostrup. De fik 3 drenge - Søren, Erik, Jens Ole.
 - Søren Moes (Larsen) født den 26/1 1945, gift med Ellen Birk født den 2/12 1946. De bor i Køge og har to piger, Charlotte Moes født den 16/2 1972 og Camilla Moes født den 25/3 1975.
 - Erik Moes (Larsen) født den 22/10 1946, gift med Birgit født den 13/6 1948. De bor i Korup, Fyn, og har to piger, Marianne Moes født den 4/3 1976 og Louise Moes født den 30/1 1984.
 - Jens Ole Moes (Larsen) født den 12/9 1949, gift med Lisbeth, født den 11/4 1954. De bor i Skovlunde og de har en pige, Line Moes, født den 30/11 1975.
- 4) Knud Arne Moes Knudsen, født i Vendsyssel den 18/3 1919. Døde på sygeplejehjemmet i Herfølge den 5/5 1968. Blev gift med Esther Helt fra Spanager, født den 26/11 1922. Knud ligger begravet på Bjæverskov kirkegård. Der blev født en dreng, Karsten Helt Knudsen, født den 2/4 1949. Han blev gift med Lilly. De bor i Bjæverskov. De fik to børn
 - Michael, født den 8/7 1974.
 - Mia, født den 24/12 1975.
- 5) Ellen Louise Moes Knudsen, født den 17/9 1921 i Dronninglund, gift i Sædder kirke i 1950 med Gunnar Johan Højbjerg, født den 17/7 1921 i Vendsyssel. Bosat i Hinnedrup ved Malling. De fik to piger født på Elmegård i Battrup.

- Ingelise Moes Højbjerg, født den 9/2 1952. Blev gift i 1983 med Niels Winther Hansen, født den 26/4 1952. De bor i Højbjerg og har en dreng, Mikkel Winther Hansen, født den 27/12/ 4987.
- Annette Moes Højbjerg, født den 4/12 1954. Blev i 1978 gift med Torben Højsbo, født den 17/5 1954. De bor i Gentofte og har to drenge, Christopher Moes Højsbo, født den 23/11 1979 og Benjamin Moes Højsbo, født den 7/6 1983.

Her kommer vi til nr. 4 af de 5 sønner fra det lille skovfogedsted ved Vallø.

Han er beskrevet som Frits, men efter oplysning hos familien, hedder han Frederik Christian Moes, født den 26/2 1844.

Han blev gift med Vilhelmine Falck, født den 27/8 1852.

De ligger begge begravet på Skibbinge kirkegård.

Frederik Christian Moes var skovrider på Nysø. Han døde i januar 1907.

Der er født to børn

- 1) Ingeborg Elisabeth Moes, født den 4/3 1878. Vores (tante Ingeborg) døde i København den 21/11 1948. Hun blev bisat fra Søndermark Krematoriet og hviler på Solbjerg kirkegård på Frederiksberg. Ingeborg blev gift med Åge Larsen. Han døde tidligt i ægteskabet og hun stod alene tilbage med 3 børn
 - Erik Moes Larsen, født den 1/7 1903, døde ved flystyrt i februar 1930. Han var ugift og ligge begravet på Solbjerg kirkegård.
 - Gerda Ingeborg Moes Larsen, født den 1/1 1905, blev gift Marboe. De fik to børn, Hanne er gift Richelsen og bor Byskellet 5, Rungsted Kyst. Jesper Marboe, mener jeg boede i Odder, men døde forholdsvis ung.
 - Nr. 3 af tante Ingeborg børn, Inger Elisabeth Moes Larsen, født den 7/6 1909, blev gift med kapelmester Holger Prehn, født den 2/2 1891. Han døde i Århus 5/3 1958. De fik en søn Tom Prehn, født den 3/2 1938. Han er komponist og bor i Risskov, er gift med Karen Margrethe Christiansen, født den 27/5 1940. Inger Prehn bor på Stor Torv nr. 6 i Århus.
- 2) Nr. 2 fra Nysø Skovridergård Frits Moes, distriktsjæger på Vallø, døde i en ung alder. Han var født den 12/11 1883 og døde i juni 1924. Han var gift med Marie Hansen, Præstø. Der blev i ægteskabet født 3 børn - Ina, Frits Carl og Paul Christian.
 - Ina Marie Moes, født den 14/9 1908. Gift Brag Nielsen, København Ø. De fik 3 børn, en søn døde som 2-årig. (Nr. 2) Flemming Brag Nielsen, født den 13/2 1930, er gift, bor i Næstved og har to børn. (Nr. 3) Lene Brag Nielsen, født den 26/5 1942, gift Walher. Hun bor i England og har to børn.
 - Frits Carl Moes, født den (1 ?) 1910 i Skibbinge og døde den 28/8 1966. Han ligger begravet på Næstved kirkegård. Blev den 21/4 1943 gift på Frederiksberg rådhus med Franciska Eggers Hansen, født i Nyborg den 27/3 1914. Frits Carl er uddannet smed og maskinarbejder hos smedefirmaet Edv. Falch og Søn, Næstved. Efter læretiden ansat ved De Forenede Papirfabrikker i Næstved i 5 år, kom derefter tilbage til firmaet efter opfordring af smedemester O. Falch.
Frits Carl og Franciska fik en pige, født den 7/7 1945, hun blev døbt den 7/10 1945 i Sct. Mortens kirke i Næstved. Inge Birgitte Moes, hun er uddannet som trimmer.
 - Paul Christian Moes, født den 10/8 1918, gift med Bodil Moes. Hun er journalist. De bor i Skovbovænget 100, Hareskov. Der er tre børn, Ditte, Casper, Hanne. Ditte er gift

Ellemose, de har tre børn. Ellers har vi ikke flere oplysninger. Vi ved at Paul Christian Moes er død, men ikke hvornår.

Den sidste af de 5 brødre fra skovfogedstedet ved Vallø.

Christian Pedersen Moes, født den 12/1 1851, døde den 5/1 1925. Han blev gift med Marie Sofie Amalie Moes, født Petersen, den 8/9 1851, døde den 20/7 1934.

Christian Pedersen Moes var skovfoged i Almisse Vænge og sognerådsformand i Enderslev-Vråby kommune. Der var ingen børn. De ligger begge to begravet på den lille kirkegård ved Vallø, gravstedet er stadig bevaret.

Ligeledes er gravstenen bevaret over de to sønderjyder, der i året 1831 kom til at bo i det lille skovfogedsted ved Vallø Dyrehave.

Samlet af hvad vi på nuværende tidspunkt har af oplysninger.

Hinnedrup, juli 1990.

Louise Moes Højbjerg

Seneste revision 28-10-2006

Søren Moes